

Hoi allemaal.

Mijn ouders hebben mij de naam Jack gegeven, waar ik ook naar luister.

Ben gelukkig getrouwd, en heb drie zonen.

In het dagelijks leven, ben ik uitvoerder bij een bouwbedrijf



Als jongste zoon van een vader die eerst schipper / teamleider was bij de Jan van Galen, en vervolgens bij de Leif Erikson, is het scouting gevoel mij met de pap lepel ingegeven.

Met zes jaar ben ik dan echt begonnen als welpje, bij de Leif, om vervolgens verkennersleider (teamleider), verkennersleider (teamleider) te zijn geweest.

Hier ben ik over gestapt naar de van Woesik als teamleider verkenners. groepsvoorzitter, stichtingsvoorzitter, groepscoach groepsbegeleider.

Anderen zullen mij kennen van de NTC of admiraliteitsvergaderingen.

De rol van de voorzitter, is de spil zijn van de admiraliteit.

Op div. niveaus vergaderingen bezoeken om jullie op de hoogte te kunnen houden, en de adm. daar te vertegenwoordigen.

Contact houden met de anderen speltakken binnen de regio.

En te zorgen met de overige bestuursleden dat de adm. een boeiend overleg orgaan blijft.

Maar het belangrijkste is dat wij met zijn allen het plezier in scouting houden.

Groetjes van Jack van Beelen.